

Μια επίκαιρη αλήθεια, από βάθος καρδιάς, μιας αξιόλογης Ελληνίδας από ένα αξιόλογο περιβάλλον

Γράφει η Έλενα Κορρέ



Αν υπήρχε αστυνομία στα πανεπιστήμια δεν θα είχαν χτυπήσει τον πατέρα μου οι άναρχο αριστεροί όταν ήμουν μικρή . Ο πατέρας μου έκανε το μάθημα του, προϊστορική αρχαιολογία. Μπήκαν εκείνοι στο αμφιθέατρο και πολύ άγρια του ζήτησαν να φύγει από την αίθουσα για να μιλήσουν στους φοιτητές .

Ο πατέρας μου υπερασπιζόταν το ότι σαν καθηγητής πληρώνεται από τον ελληνικό λαό και τους φορολογούμενους για να μάθει τα παιδιά τους γράμματα. Τα παιδιά που ονειρεύτηκαν να γίνουν αρχαιολόγοι.

Το παιδί από την επαρχία που από το υστέρημα τους οι γονείς του το έστειλαν στην Αθήνα για να σπουδάσει .

Το παιδί που ξενύχτησε χωρίς ιδιαίτερα και φροντιστήρια, γιατί δεν είχε να τα πληρώσει, για να μπει στο πανεπιστήμιο.

Το παιδί που όταν έδινε πανελλαδικές είχε κρίσεις πανικού, γιατί από αυτές κρεμόταν το μέλλον του.

Ο πατέρας μου αρνήθηκε να βγει από την αίθουσα και οι άναρχο αριστεροί τον χτύπησαν. Την άλλη μέρα θυμάμαι, παιδάκι να βλέπω σκίτσο του πατέρα μου στις εφημερίδες .

- Γιατί δεν βγήκες όπως σου είπαν ; Τον ρωτούσαν

Γιατί η θέση μου είναι να μαθαίνω στους φοιτητές μου γράμματα .

Ο πατέρας μου όλη του την ζωή είχε σαν πρώτο μέλημα τους φοιτητές του. Και τώρα , μεγάλος και ομότιμος, παρακολουθεί διατριβές φοιτητών του, ενώ μελετάει και γράφει μόνος για τον Σλήμαν.

Δεν γράφει posts στο Facebook για να μαζεύει Likes. Δεν έστειλε email σε κόμματα .

Δεν πήγε ποτέ με τους ισχυρούς μέσα στο πανεπιστήμιο. Δεν διόρισε την οικογένεια του στο δημόσιο. Δεν πήρε εκπαιδευτικές άδειες για να γράψει βιβλία . Δεν διεκδικεί δημόσιες θέσεις .

Η μητέρα μου Κατερίνα Κορρέ Ζωγράφου, ως λαογράφος έγραψε βιβλία χωρίς να πάρει ούτε μια μέρα άδεια και ήταν πάντα εκεί μέσα στην βιβλιοθήκη για τους φοιτητές της, ούτε καν στο γραφείο της και γέμιζε τα αμφιθέατρα.

Ο πατέρας μου κυνηγήθηκε από τους αριστερούς μέσα στο πανεπιστήμιο, που τότε ήταν ΠΑΣΟΚ. Όπως από τον Λ. τον ιστορικό του Σύριζα σήμερα.

Το πανεπιστήμιο εδώ και χρόνια είναι το μόνο μέρος που δεν προστατεύεται η ελευθερία του λόγου στην Ελλάδα .

Φίλοι μου ως φοιτητές αντιτάχθηκαν στις καταλήψεις απέναντι στην πλειοψηφία και τους αιώνιους φοιτητές που ήθελαν το μπάχαλο.

Φοιτήτρια, δεν τολμούσα να πάω στην τουαλέτα στο πανεπιστήμιο από την βρωμιά. Όλα κατεστραμμένα, βανδαλισμένα και γραμμένα . Η ΑΣΟΕΕ άντρο κατασκευής Μολότοφ.

Στην Πανεπιστημιούπολη δεν τολμάς να περπατήσεις βράδυ με τον σκύλο, σου για να μην σε βιάσουν . Πωλούνται ναρκωτικά.

Η αστυνομία στο πανεπιστήμιο είναι ο μόνος δρόμος για να διαφυλαχθεί ο ιερός ρόλος του που είναι η Ελευθερία του Λόγου, της Δημιουργίας , της μετάδοσης του λόγου και της έρευνας .

Οι γονείς μου ήταν γενναίοι. Τολμούσαν. Και αξιολογούνταν από τους φοιτητές τους.

Πρέπει να θεσμοθετηθεί η αξιολόγηση των καθηγητών . Η ευθύνη του Πρύτανη για την απόλυτα ασφαλή λειτουργία των ανώτατων ιδρυμάτων .

Και να υπάρξει σοβαρή αστυνόμευση για να προστατευτούν τα παιδιά που ιδρώνουν για να μάθουν γράμματα . Που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και στο αμφιθέατρο σαν σε ναό .

Αν ο πατέρας μου ήταν μπροστά, όταν απείλησαν την ιστορικό Μαρία Ευθυμίου, οι αναρχικοί πρόπερσι, θα είχε σηκωθεί και θα είχε προσπαθήσει να τους διώξει . Κι ας τον χτυπούσαν.

Ήθελα να έχω σπουδάσει σε ένα καθαρό πανεπιστήμιο, με φύλαξη και με διαφάνεια. Τώρα αυτό μπορεί να γίνει για τα σημερινά παιδιά. Και πρέπει να το υποστηρίξουμε όλοι. Θα προτιμούσα η φύλαξη να ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης.

Θέλησα να καταθέσω αυτήν την ιστορία όχι ως αγιογραφία των δικών μου, αλλά ως παράδειγμα .