

**Στα της 14^{ης} Φεβρουαρίου 2021, δικαίως
με διέψευσε ο Dr. Θεόδωρος Χαλάτσης**

Όσοι παρακολουθούν τα της αντιπαράθεσης των Κογκρέσων, σίγουρα θα ξέρουν ότι έχω ασχοληθεί με αυτές επί πολύ.

Και μάλιστα έχω ασχοληθεί με αυτές και από ραδιοφωνικών, αλλά και από τηλεοπτικών προγραμμάτων όπου συχνά καλούμαι

από συναδέλφους να εκφράσω την γνώμη μου.

Ετσι τολμώ, υπό σχετική έννοια, το «τολμώ» να πω ότι είμαι γνώστης των όσων έχουν συμβεί σε αυτά.

Ως τόσο οπωσδήποτε την περασμένη Κυριακή το απόγευμα με παραξένεψε το τηλεφώνημα του Προέδρου του Εθνικού Κογκρέσου, Dr. Θεοδώρου Χαλάτση.

Το περιεχόμενο τής μεταξύ μας συζήτησης αφορούσε τα του τηλεοπτικού Προγράμματος του κ. Γιάννη Κόκκωνα που είχε προηγηθεί, όπου και είχα συμμετάσχει. Σε αυτό είχα αναφέρει ότι στην περί Κογκρέσων δικαστική απόφαση, μεταξύ των άλλων αναφερόταν και ότι:

«Η 14η Φεβρουαρίου 2021, ήταν η καταληκτική προσδιορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κογκρέσου.»

Ο Πρόεδρος του Εθνικού, μου είπε τέτοια συγκεκριμένη εντολή δεν υπάρχει στην δικαστική απόφαση και μάλιστα με προκάλεσε, *«αν υπάρχει να του την δείξω»*.

Ερεύνησα το θέμα και πράγματι διαπίστωσα ότι ο Πρόεδρος του Εθνικού είχε δίκαιο. Τέτοια άμεση αναφορά, στην δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στις 14 Απριλίου του 2020

δεν υπάρχει. Ναι λοιπόν, επ' αυτού του θέματος έχει δίκαιο. Κάπου τα μπέρδεψα. Η τοποθέτησή μου ήταν ανακριβής. Στην δικαστική απόφαση, δεν αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών.

Διορθώνω λοιπόν την ανακριβή πληροφορία μου, και ζητώ συγνώμη.

Και αυτό το κάνω ευθαρσώς και χωρίς μισόλογα, γιατί έχω μάθει ότι, όχι μόνο δεν είναι κακό να παραδέχεται κανείς το λάθος του και να ζητά συγνώμη, αλλά η παραδοχή του λάθους, είναι εντιμότητα και ηρωισμός. Αλλωστε σαν Χριστιανοί, Χριστιανοί που λέμε με τα λόγια τουλάχιστον ότι είμαστε, αυτήν την συγνώμη, που συνοδεύεται με έκφραση μετάνοιας, ζητούμε συνεχώς και από τον Κύριο, την γέννηση του οποίου ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε σε λίγες ημέρες.

Αυτή είναι η θέση μου, θέση γενική, θέση αρχών. Φυσικά αφορά όχι μόνο τον κ. Χαλάτση αλλά και όλους εκείνους με τους οποίους κατά καιρούς έχω εκφράσει διαφορετικές απόψεις.

Ευκαιρίας δοθείσης, θα επαναλάβω λοιπόν ότι, άλλο κριτική θέσεων, κριτική πράξεων, ή και παραλήψεων διαφόρων Κοινοτικών, ή Παροι-

κιακών παραγόντων, και άλλο τα προσωπικά των ατόμων που επικρίθηκαν ή επικρίνονται από εμένα για κάτι το συγκεκριμένο που είπαν ή έκαναν.

Επομένως, θέλω να τονίσω. Μπορεί οι απόψεις μου, συχνά και σε πολλούς τομείς μάλιστα, να διαφέρουν από εκείνες του κ. Χαλάτση, αλλά άλλο οι απόψεις και άλλο τα άτομα.

Χρήστος Μανίκης
Μόντρεαλ 12/12/2020

Το γράμμα αυτό, ειλικρινά με εκπλήσσει. Ο Χρήστος αποδεικνύει, ότι έχει το θάρρος να αποδεχθεί το λάθος του και αυτό, όπως ο ίδιος παραδέχεται, αποτελεί εντιμότητα και ηρωισμό, τα οποία αποδέχομαι, ειδικά εγώ, που έχω κονταροχτυπηθεί μαζί του για χρόνια.

Το λάθος είναι ανθρώπινο και παραμένει λάθος, όσο κάποιος δεν το αποδέχεται. Μόλις το αποδεχτεί, λέγεται απροσεξία, απαλείφεται και ξεχνιέται.

Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τους Ηθικούς αυτουργούς που τον ώθησαν σε αυτό το λάθος. Και είναι ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ βέβαιο, ότι τον ώθησαν. Γιατί;

Ο Χρήστος Μανίκης, δεν διάβασε μια ατέρμονη δικαστική απόφαση με 160 παραγράφους, διότι απλούστατα δεν είχε τον χρόνο, όπως και οι άλλοι πρόεδροι, πλην ενός!!!. Καλή την πίστη, δέχτηκε την άποψη ΕΚΕΙΝΟΥ, που ο αμοραλισμός είναι η πρώτη του φύση, για να αναρριχηθεί σε ένα θώκο, που είναι ανίκανος και ανεπαρκής να υπηρετήσει.

Όταν ο πρόεδρος Χαλάτσης του κέντρισε την περιέργεια, το ερεύνησε και εξεπλάγη. Κατάλαβε ότι εξαπατήθηκε και ενήργησε μέσα στα όρια της Ηθικής και του δικαίου. Συγχαρητήρια! Τίμιος με την αλήθεια!

Εδώ γεννάται ένα εύλογο και φοβιστικό ερώτημα. Οι υπόλοιποι, τέως πρόεδροι του Κογκρέσου ΔΙΑΒΑΣΑΝ ΤΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ; Απαντώ εγώ για αυτούς. ΟΧΙ! ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΟΧΙ!. Εξαπατήθηκαν από ΕΚΕΙΝΗ, που ο αμοραλισμός της και η κακοήθεια είναι η πρώτη της φύση.

Ο Χρήστος Μανίκης, ευθαρσώς και χωρίς μισόλογα, παλικάρися ξεκαθάρισε το χρέος τους με την αλήθεια! Οι τέως ΠΡΟΕΔΡΟΙ όμως;

Έβαλαν την υπογραφή τους, ενώ είμαι βέβαιος, ότι η μητέρα τους τους είπε κάποτε...να προσέχουν, που βάζουν την υπογραφή τους και εκείνοι δεν πρόσεξαν. Τι αποδεικνύει αυτό; ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΛΕΗΤΑ ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΖΑΜΑΜΦΟΥΤΙΣΤΕΣ, με ελαφρά τη καρδία και συνείδηση να υπογράφουν της κείνης ρήμασι πειθόμενοι.

Επειδή και εγώ υπήρξα πρόεδρος του ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ (CHC), λυπάμαι και ντρέπομαι για εκείνους, που υπηρέτησαν τον οργανισμό, που σέβομαι και εκτιμώ.

Εκτός του Νίκου Πάνου, μέρους του προβλήματος, ο οποίος γνωρίζει τι υπέγραψε, και το έκανε ενσυνείδητα, οι υπόλοιποι εξαπατήθηκαν και υπέγραψαν ΜΙΑ ΛΙΒΕΛΟ που δεν τους τιμάει.

ΕΡΩΤΩ. Τώρα που πληροφορήθηκαν από τον κ. Χρήστο Μανίκη και αφού ανοίξουν την δικογραφία ΚΑΙ πιστοποιήσουν, ότι εξαπατήθηκαν ΘΑ ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ; ΘΑ ΦΤΥΣΟΥΝ ΝΟΕΡΑ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ;

ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, τότε έχουν υπογράψει ψεύτικη καταγγελία, είναι ενεργούμενα και φερέφωνα και το λέω μετά λόγου γνώσεως.

Και ένα τελευταίο ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ, ΘΡΑΣΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΙΑ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΛΕΓΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΑΝ [Δίκη άρθρο 46] ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΚΟΥΣΟΝ-ΑΚΟΥΣΟΝ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ.

ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ, ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ, ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΡΦΩΣΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΣΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ, ΤΟ ΕΣΥΡΑΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΝΑΣ ΣΥΡΦΕΤΟΣ ΑΣΧΕΤΩΝ, ΑΠΟ ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ 13 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΕΜΠΑΡΓΟ ΟΠΛΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΩ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΜΑ ΚΑΡΦΩΣΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.

**ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ
ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ, ΟΙ ΤΡΑΚΑΔΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΡΩΤΩ ΝΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ:**

**ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΤΥΧΕΙ ΣΤΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝ,
ΜΑΣ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ. ΤΟ ΑΠΑΙΤΩ ΕΔΩ ΚΑΙ
ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ**

**ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΑ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΝΑ ΔΩ
ΕΘΝΙΚΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΑΝ ΤΑ ΤΟΥ ΣΗC!!!!**

ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

**ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΘΑ
ΗΤΑΝ ΕΔΩ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΜΕΙΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΚΕΙΝΟΙ, Δ.Λ.Δ ΣΤΟ
ΤΙΠΟΤΑ...**