

# Οι ψευτομακεδόνες Σκοπτιανοί, οι Βούλγαροι και η Ελληνική αδιαφορία!

Γράφει ο Ιωάννης Αμπατζόγλου\*



Σε δημοσίευμα της εφημερίδας *Εστία* με τίτλο «*Βουλγαρικό βέτο στα “μακεδονικά”*»<sup>1</sup>, τονίζεται ότι η βουλγαρική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει ως «μακεδονική γλώσσα» τη γλώσσα των Σκοπίων και την χαρακτηρίζει «βουλγαρική διάλεκτο».

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η υπουργός εξωτερικών της Βουλγαρίας, Αικατερίνα Ζαχαρίεβα, δήλωσε –σχετικά με τη σκοπιανή γλώσσα– ότι πρόκειται για μια «*δυτική βουλγαρική διάλεκτο, με σερβικά στοιχεία*» ενώ ανέφερε ότι αυτή «*άρχισε να γράφεται πριν από 45 χρόνια και είναι βασισμένη στη δυτική βουλγαρική διάλεκτο. Αλλάξαν μόνο κάποια γραμματικά στοιχεία και προσέθεσαν λέξεις από την σερβική γλώσσα*».

Επίσης, αναφέρεται ότι ο Βούλγαρος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός αμύνης Κρασιμίρ Καρακατσάνωφ, επικεφαλής του συγκυβερνώντος εθνικιστικού κόμματος ΒΜΡΟ, δήλωσε ότι «*κατά το παρελθόν Βούλγαροι και Σκοπτιανοί ήταν “ένα”, είχαν δηλαδή την ίδια εθνική καταγωγή*». Μάλιστα–πάντα κατά το ίδιο δημοσίευμα– η κυβέρνηση της Βουλγαρίας «*επέβαλε όρους, προκειμένου να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες ενταξιακών συνομιλιών των Σκοπίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ειδικότερα η Βουλγαρία ζητεί να σταματήσει κάθε αναφορά σε ύπαρξη “μακεδονικής” μειονότητας στο έδαφος της Βουλγαρίας, να μην αποκαλεί τη γλώσσα της χώρας “μακεδονική”, αλλά να χρησιμοποιεί τον όρο “επίσημη γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας”*».

Τέλος το δημοσίευμα αναφέρει, ότι «*προσφάτως και η Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών είχε δηλώσει ότι η “μακεδονική γλώσσα” είναι μόνο μια διαλεκτική της βουλγαρικής για την οποία υπάρχουν σταθερά αποδεικτικά στοιχεία και γεγονότα και ο Χάρτης της “μακεδονικής γλώσσας”, που υιοθετήθηκε από την Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών της “Βόρειας Μακεδονίας” είναι αναληθής. “Η θέσης μας παραμένει ομόφωνη και αμετάβλητη – η επίσημη γλώσσα στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας είναι ένα γραπτό-περιφερειακό πρότυπο στα βουλγαρικά. Η Ακαδημία θα επικεντρωθεί σε αυτό το επιστημονικό γεγονός με μια σειρά εκδηλώσεων, που θα λάβουν εκτεταμένη δημόσια κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό”, τόνισε η Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών*».

Σε επόμενο δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας, με τίτλο «*Η Βουλγαρία αμφισβητεί την Συμφωνία των Πρεσπών!*»<sup>2</sup>, μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι ο ηγέτης του κόμματος VMRO-DPMNE των Σκοπίων, Κρίστιαν Μισκόφσκι «*επετέθη εναντίον του Ζάεφ, κατηγορώντας τον, ότι απέφυγε να θέσει το ζήτημα που έχει εγείρει η Βουλγαρία, η οποία απειλεί να θέσει βέτο στην ενταξιακή διαδικασία των Σκοπίων, θέτοντας όρους που αμφισβητούν την “μακεδονική” γλώσσα και*

την “μακεδονική” ταυτότητα, κατά τρόπο μάλιστα που καταρρίπτουν τις παραδοχές της Συμφωνίας των Πρεσπών για τα ζητήματα αυτά».

Επίσης γίνεται αναφορά στην αποτυχία συμφωνίας μεταξύ Βουλγαρίας και Σκοπίων για την «εθνική καταγωγή του κομιτατζή Γκότσε Ντέλτσεφ. Οι Σκοπιανοί επιμένουν να τον θεωρούν δικό τους, ενώ η Βουλγάρα υπουργός εξωτερικών Αικατερίνα Ζαχαρίεβα δεν χάνει ευκαιρία να φωνάζει ότι ο ίδιος ο Ντέλτσεφ δήλωνε ότι είναι Βούλγαρος».

Επίσης αναφέρεται ότι «η Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών (BAS) και το Ινστιτούτο Βουλγαρικής Γλώσσας, έχει ανακοινώσει: “Πιστεύουμε ότι η θέση των Σκοπίων είναι ψευδής, απαράδεκτη και επιζήμια για τις σχέσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών”». Και το δημοσίευμα της Εστίας τελειώνει ως εξής: «Η σταθερότης με την οποία η βουλγαρική κυβέρνηση επιμένει στις εθνικές θέσεις αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς των Σκοπίων, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, όσον αφορά στην ευκολία με την οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε υποχωρήσει αποδεχομένη τους ισχυρισμούς αυτούς τους οποίους περιέλαβε στην Συμφωνία των Πρεσπών. Τα ερωτήματα παραμένουν, καθώς και η σημερινή ελληνική κυβέρνηση δεν έχει εγείρει φωνή αμφισβητήσεως της ψευδεπίγραφης αυτής συμφωνίας. Ούτε για τα ζητήματα τα οποία θεωρούν οι Βούλγαροι απαράδεκτα...»

Με τον πιο επίσημο τρόπο λοιπόν, οι Βούλγαροι υποστηρίζουν ότι οι Σκοπιανοί είναι βουλγαρικής εθνικής καταγωγής και δεν μιλούν καμία «μακεδονική γλώσσα», αλλά μία βουλγαρική διάλεκτο. Για τον σκοπό αυτό μάλιστα έχουν επιστρατεύσει τις δυνάμεις τους στο υψηλότερο πολιτικό (βουλγαρική κυβέρνηση) αλλά και επιστημονικό (Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών) επίπεδο. Διαμηνύουν προς τα Σκόπια ότι θα διεξάγουν ενημερωτική καμπάνια σε διεθνές επίπεδο για να αποδείξουν ότι οι ισχυρισμοί των Σκοπιανών είναι αναληθείς και ότι η βουλγαρική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να θέσει βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην ΕΕ, εάν τα Σκόπια δε συμμορφωθούν.

Αντίθετα, η ελληνική κυβέρνηση δεν φαίνεται να ενοχλείται από το αντιεπιστημονικό αλλά και αντεθνικό –ως προς τα ελληνικά συμφέροντα– περιεχόμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών και «σφυρίζει κλέφτικα». Και ας είχε αφήσει υπονοούμενα ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα θέσει βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην ΕΕ μη δεχόμενος –όπως έλεγε– την «μακεδονική» ταυτότητα και γλώσσα αφού κατ’ αυτόν «εκεί βρίσκεται η καρδιά του προβλήματος, στην ταυτότητα και στη γλώσσα»<sup>3</sup>. Αυτό είχε δηλώσει στη Βουλή στις 24 Ιανουαρίου 2019, μία ημέρα πριν από την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Τότε, είχε επίσης αναφέρει τα εξής: «Εφόσον οι Έλληνες πολίτες με εμπιστευθούν ως πρωθυπουργό, αρνούμαι κατηγορηματικά να ερμηνεύσω τη συμφωνία με τον τρόπο αυτό. Η διαδικασία ένταξης των Σκοπίων στην ΕΕ, δεν σχετίζεται με τη συμφωνία των Πρεσπών. Η Ελλάδα θα διατηρήσει στο ακέραιο όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, το δικαίωμα να διαπραγματεύεται, να ανοίγει και να κλείνει επιμέρους κεφάλαια, ανάλογα με τα εθνικά και τα κοινοτικά συμφέροντα. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα θα μπορεί ανά πασά στιγμή να

*βάλει βέτο στη διαδικασία ένταξης των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Και αυτό το δικαίωμα της πατρίδας μας αρνούμαι να το απεμπολήσω».* Τελικά όμως το απεμπόλησε.

Η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο δεν βάζει βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην ΕΕ, αλλά τα βοηθάει κιόλας να ενταχθούν σε αυτήν μια ώρα αρχύτερα.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να θυμηθούμε ότι στις 27 Μαΐου 2020 τα κόμματα στην ελληνική Βουλή, απέρριψαν ομόφωνα την κατηγορία για εσχάτη προδοσία των βουλευτών που είχαν ψηφίσει υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών<sup>4</sup>. Η σχετική συζήτηση διεξήχθη μετά από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον τους, για εσχάτη προδοσία και κατάχρηση εξουσίας. Πενήντα έξι είναι οι βουλευτές, οι οποίοι στην προηγούμενη Βουλή ψήφισαν τη Συμφωνία των Πρεσπών και έχουν επανεκλεγεί και στη σημερινή Βουλή.

Ενώ λοιπόν βλέπουμε τους Βουλγάρους να διεκδικούν τα εθνικά τους δίκαια, εμείς όχι μόνο δεν τα διεκδικούμε, αλλά ξεπλένουμε και αυτούς που τα ξεπούλησαν...

1. Εστία, 5 Μαΐου 2020 <https://www.estianews.gr/eidiseis-arthra/voylgarika-ta-makedonika-kolafos-gia-ton-syriza-i-episimi-thesis-tis-voylgarias/>

2. Εστία, 14 Μαΐου 2020 <https://www.estianews.gr/kentriko-thema/i-voylgaria-amfisvitei-tin-symfonia-ton-prespon/>

3. <https://www.kathimerini.gr/1006491/gallery/epikairothta/politikh/mhtsotakhs-dikaiwma-veto-sthn-enta3h-twn-skopiwn-sthn-ee-vinteo>

4. <https://www.iefimerida.gr/politiki/aporriptoyn-arsi-asylias-symfonia-prespon>

*\*Ο Ιωάννης Αμπατζόγλου είναι Ακτινοφυσικός Ιατρικής, διδάκτωρ του Ιατρικού Τμήματος του ΔΠΘ και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.*

E-mail: [abadzoglou@yahoo.gr](mailto:abadzoglou@yahoo.gr) Μέλος ΙΗΑ