

## **ΕΤΙ Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων**

Η Δύση έχασε τον έλεγχο της παγκόσμιας κυριαρχίας και τελεί σε κατάσταση αμόκ , υστερίας, παροξυσμού και αυτοκαταστροφής. Αλλιώς δεν εξηγείται η σημερινή κατάσταση του ακήρυχτου πολέμου κατά της Ρωσίας, ο οποίος θυμίζει παραμονές του 1939 .

**Η Δύση σύρεται πίσω** από τη συναισθηματική φόρτιση του κ. Ζελένσκι ο οποίος προκάλεσε με τις πράξεις του σαν υποκινούμενο της CIA(όπως ο Δ. Ιωαννίδης) κέντρισε τη Ρωσική «αρκούδα» να εξαπολύσει αυτόν τον επικίνδυνο και καταδικαστέο πόλεμο. Αυτός μπορούσε να είχε αποτραπεί διότι ουσιαστικά θέτει αντιμέτωπες δύο πυρηνικές δυνάμεις ουδείς δε γνωρίζει σε πια ολισθηρή κλιμάκωση θα καταλήξουν

**Έναρξη Γ' Π.Π ;** Τα μέτρα τιμωρίας της Ρωσίας ουσιαστικά είναι μέτρα κήρυξης του Γ' Π.Π. Οι διπλωματικές σχέσεις έχουν κοπεί, μόνο οι πρεσβευτές δεν έχουν ακόμη ανακληθεί. Αυτό μόνο κακό μπορεί να προξενήσει στον κόσμο. Είναι να απορεί κανείς με πόση ελαφρότητα οι Δυτικοί σπρώχνουν το άρμα του πολέμου στα άκρα, σ' ένα πόλεμο που έπρεπε να τον είχαν προλάβει και φέρουν μέγιστο μερίδιο ευθύνης.

**Η Δύση αυτοκαταστρέφεται** Έφτασαν σε σημείο τέτοιου παραλογισμού ώστε για να πλήξουν οικονομικά τη Ρωσία αυτοκτονούν και αυτοκαταστρέφονται οικονομικά καταδικάζοντας τους λαούς τους με την ακρίβεια, ελλείψεις, ανεργία και αβεβαιότητα πριν ακόμη βγουν ολοκληρωτικά από την πανδημία του κορωνοϊού. Και ας πούμε ότι οι ΗΠΑ παίζουν το μεγάλο γεωστρατηγικό τους παιχνίδι με την Κίνα και είχαν κάποιο λόγο να στριμώξουν τη Ρωσία ή και να αλλάξουν τον Πούτιν με άλλο φιλικό τους πρόσωπο.

**Η άφρον και «ξεβράκωτη» Ευρώπη** η οποία στηρίζεται στην πυρηνική ομπρέλα των ΗΠΑ και από πλευράς αερίου, πετρελαίου, άνθρακα, τροφών και λειτουργία της βιομηχανίας της από τη Ρωσία, γιατί ξιφουλκεί με τέτοιο μένος κατά της ευεργέτιδας της; Γιατί δεν σκέφθηκε τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των λαών της; Ηγεσία σημαίνει: «προλαμβάνει και θεραπεύει» και όχι «ρεμβαντισισμοί» της κυρά Κατίνας ούτε πιασμένη από το «φουστάνι» των ΗΠΑ. Έβαλαν τα μέτρα χωρίς να έχουν προβλέψει πως θα αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα ρωσικά προϊόντα από ξένες πηγές και σε τι κόστος, όταν οι αγορές έχουν πάρει φωτιά και δεν είναι να πας για ψώνια. Η παγκόσμια οικονομία έχει πέσει στη δίνη του «στασιμοπληθωρισμού» και δεν έχουν καθορίσει κάτω από ποιες συνθήκες και πότε θα αρθούν τα μέτρα; **«Κάποιος για να εκδικηθεί τον άλλο έκοψε τους όρχεις του»** Αυτό έκαναν οι ανίκανοι, ανεγκέφαλοι και επικίνδυνοι αλλά υπερβολικά αμειβόμενοι ηγέτες της Ε.Ε. Δυστυχώς αδράνησαν επικίνδυνα για την άμυνα και ασφάλεια αλλά και για την επάρκεια και ανεξαρτησία της Ε.Ε. Τώρα νομίζουν ότι απομόνωσαν τη Ρωσία ενώ η Ρωσία θα γίνεται μία από τις πλουσιότερες χώρες διότι η μεν δύση τον πλούτο τον μετράει σε άυλα προϊόντα, ενώ η Ρωσία σε υλικά προϊόντα και ενέργεια που σπανίζουν και λείπουν στον κόσμο.

**Πληρωμή σε Ρούβλια** Με το νέο νόμο Πούτιν οι αγοραστές θα πληρώνουν μεν σε δολάρια ή ευρώ αλλά στην τράπεζα της GAZPROM θα μετατρέπονται σε ρούβλια με βάση την τιμή της ημέρας στο χρηματιστήριο της Μόσχας. Σε λίγο η Ρωσία θα αποδειχθεί η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο διότι μπορεί να επηρεάζει τις αγορές σε ενέργεια, τροφές, μεταλλεύματα, λιπάσματα, χρυσό κ.α. Στο εξής τα υλικά προϊόντα θα κοστίζουν περισσότερο από τα άυλα προϊόντα της δύσεως. Αλλά έστω στρίμωξαν την κακή και επιθετική Ρωσία για την καταδικαστέα της επίθεση στην Ουκρανία. Ποιος θα επωφεληθεί σε φθηνή από αυτή την στρατηγική; Προφανώς Κίνα και Ινδίες διότι θα είναι σε θέση να προμηθεύονται σε μειωμένες τιμές όλα τα προϊόντα της Ρωσίας λόγω του δυτικού εμπάργκο. Πως η

Ε.Ε θα ανταγωνιστεί με την πανάκριβη αμερικανική ενέργεια την Κίνα σε βιομηχανικά προϊόντα;

**Θα οδηγήσει σε Πυρηνικό Πόλεμο;** Η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα ΗΠΑ και Ε.Ε δεν θέλουν να τον κλείσουν. Με αυτό βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών και αντί οι ευρωπαίοι να λογικευθούν και να σταματήσουν το φιλοπόλεμο μένος του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ οι οποίες στέλνουν όπλα και ενισχύουν το καθεστώς Ζελένσκι, αυτοί πλειοδοτούν σε φιλοπόλεμες κραυγές ρίχνοντας λάδι στη φωτιά υπέρ του πολέμου.

**Ο Πόλεμος είναι Θηριωδία** Και σαν να μην έφθαναν αυτά τώρα τα ΜΜΕ ρίχνουν βενζίνη στη φωτιά για τις θηριωδίες του πολέμου και τη σφαγή στη Μπούσσα. Λησμονούν ότι ο πόλεμος είναι θηριωδία από μόνος του και ότι εντός πόλεων ουδείς γνωρίζει ποιος είναι άμαχος και ποιος εχθρός. Στον πόλεμο λειτουργεί το αίσθημα της αυτοσυντηρήσεως και όχι του ανθρωπισμού. Γι' αυτό εμείς είμαστε υπέρ της Ύφεσης και της Ειρήνης και υπέρ του Αφοπλισμού κατά όλων ανεξαρτήτως των πολέμων και των Πυρηνικών Όπλων.

**Όχι στον Πυρηνικό Πόλεμο.** Στην χειρότερη περίπτωση αν ξεφύγει η κατάσταση από τον έλεγχο τους η πρώτη βολή θα γίνει με κάποιο μικρό τακτικό πυρηνικό όπλο και τότε όπως λέει ο λαός «βαράτε βιολιτζήδες» . Ανοίγει η πόρτα της κολάσεως και μπαίνουμε στον πυρηνικό «Αρμαγεδώνα» Τι καλά τι καλά για τα «κορυβαντιούνται» ΜΜΕ θα κάψουμε την 'μάγισσα' Ρωσία και τον «εγκληματία» Πούτιν!!! . Όμως οι Πούτιν και Μπάιντεν το πιθανότερο θα επιβιώσουν και θα ζήσουν στα καταφύγια τους για αρκετά χρόνια. Εμείς όμως θα έχουμε γίνει είτε στάχτη ή θα έχουμε μεταπέσει σε πρωτόγονη μορφή ζωής σαν αυτή στη Μαριούπολη. Συνέλθετε λοιπόν πριν είναι αργά !!!

**Αμφικτύων**

6/4/ 22

**\*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης>**

*Συγγραφέας, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών*

[amphiktyon@gmail.com](mailto:amphiktyon@gmail.com)

<http://amphiktyon.blogspot.com/>

<http://amphiktyon.org>

**ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ**